



Số 162
Năm thứ 25

TÌNH THƯƠNG

Tình Thương là một Chương Trình Từ Thiện giúp đỡ người Việt Nam tàn tật, mồ côi, và đói khổ, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

*Kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục bảo trợ
các Chương Trình Tình Thương.*

HỘI TÌNH THƯƠNG
VIỆT NAM
PO Box 70060
Riverside, CA 92513-0060
Phone: 1-951-352-2919
thuong@tinhtuong.net
www.tinhtuong.net

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

05/01/2014



Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trước thềm năm mới, Hội Tình Thương Việt Nam, xin chân thành kính chúc Quý Ân Nhân cùng Gia Quyến, một năm mới bình an, hạnh phúc, và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Hội cũng nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Ân Nhân đã nhiệt tình ủng hộ Hội trong suốt những năm qua. Trong những năm qua, tuy có nhiều biến động về kinh tế và công ăn việc làm còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quý Vị đã không quản ngại hy sinh để chia sẻ những gì Quý Vị đã nhận được từ ơn trên, đến với những đồng bào kém may mắn hơn đang còn sống trong sự thiếu thốn tại quê nhà. Nguyên xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng phúc xuống trên Quý Vị và chúc lành cho những công việc từ thiện Quý Vị đang thực hiện.

Lm. Nguyễn Văn Long, SVD
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam

TÌNH THƯƠNG MIỀN TRUNG

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Như đã có lần trong Bản Tin Tình Thương số 157, tôi đã có dịp trình bày sơ lược với Quý Vị về những khó khăn thiếu thốn của đồng bào nghèo ở Miền Trung, nhân chuyến về Việt Nam công tác cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời vào tháng 10 năm 2011. Trong chuyến viếng thăm này, tôi đã đi thăm một huyện miền núi Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam nằm sát cạnh dãy trường sơn mà dân chúng đa số đang còn sống trong cảnh nghèo đói.

Cuộc hành trình bắt đầu khi trời còn tờ mờ sáng, khi con chim chưa kịp rời tổ, tôi và ba cha bạn cùng Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời thẳng tiến lên miền núi bằng hai con ngựa sắt già lụ khụ để thăm Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ứng cũng cùng dòng hiện đang phục vụ tại một cứ điểm truyền giáo Trung Phước.



H.1 Nạn phá rừng: chuyển gỗ bằng xe



H.2 Nạn phá rừng: chuyển gỗ bằng ghe, bằng bè...



H.3 Đường làng biến thành đường sông



H4. Lòng đường trở thành ao nước lớn.



H.7 & H.8 Những 'Túp Lều Lý Tưởng'



Trên chặng đường dài suốt hai tiếng đồng hồ với tài lèo lái 'tránh ổ voi, vượt ổ gà' của hai cha địa phương, chúng tôi cũng đến gần được cứ điểm. Mặt trời bây giờ đã lên cao, từ xa xa chúng tôi có thể thấy những mái nhà tranh thấp lè tè ở dưới chân núi đang tỏa khói bếp. Dọc theo triền núi, chúng tôi vừa chạy vừa tránh những chỗ người ta đang chuyển gỗ từ trong rừng ra ngoài đường lộ. Ở dưới sông, người ta cũng kết những khối gỗ lớn thành bè để chuyển về xuôi. Người ta đang phá rừng vô tội vạ, hèn gì đâu đâu hễ mưa xuống một chút là đã bị ngập lụt, còn rừng đâu nữa mà giữ nước. (Xem hình H 1 và H 2)

Đến cứ điểm truyền giáo Trung Phước, xe chúng tôi phải rời khỏi đường trải nhựa để chuyển qua đường làng bằng đất. Lúc này xe rất khó chạy, nhiều chỗ chúng tôi phải xuống dắt bộ vì đường bị tàn phá bởi các đội xe khai thác đá và gỗ. Mùa hè bụi bay mù mịt; còn mùa mưa, đường làng cũng biến thành đường sông với đầy 'ổ khủng long' sinh lầy. Ngay con đường chạy ngang trước nhà thờ, nó cũng biến thành ao nước lớn, nhiều cụ già sáng sớm đi dâng lễ cũng phải ái ngại. (Xem hình H 3 và H 4)

Vào đến sân nhà thờ, đồng hồ cũng vừa điểm 11 tiếng. Đây là vị trí khá cao của làng nên nhà thờ cũng là nơi đã từng che chở cho dân làng sống chung quanh tránh được lũ lụt trong mùa giông bão. Chúng tôi được cha xứ và một số giáo chức tiếp đón rất nồng hậu. Một bữa cơm đạm bạc chỉ có cá kèo kho với dưa cải chua cùng với một nồi canh rau má mà chúng tôi chén không biết no là gì.

Tạ ơn Chúa. Sau khi dùng cơm, chúng tôi đã lấy lại sức. Chúng tôi bắt đầu ngay vào việc tham quan cứ điểm truyền giáo kéo trời miền núi mùa này cũng mau tối. Chúng tôi được cha sở hướng dẫn đi thăm những gia đình nghèo trong cứ điểm không kể lương hay giáo. Từ nhà này qua nhà khác chúng tôi phải đi qua các đường ruộng nhỏ xíu. Tôi ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần... Đa số các nhà, vách còn làm bằng tre nữa "trống trước trống sau", mái lợp tranh được đắp trên nóc bằng những miếng tôn đã han rỉ từ thời mới tới đây lập nghiệp. Chúng tôi tự hỏi: đây cũng gọi là nhà sao? (Xem hình H 7, H8, H9, và H10)



H.9 & H.10 'Khách Sạn Ngàn Sao'



H.11 Chỗ tốt nhất dành cho bàn thờ



H.12 Chỗ kém nhất có lẽ dành cho nhà bếp.

Vào bên trong nhà, chúng tôi mới thấy hết được sự nghèo nàn của họ. Không chỗ nào mà không bị dột. Có lẽ chỗ tốt nhất dành cho bàn thờ còn chỗ kém nhất thì dành cho nhà bếp chăng? Giường chiếu tủ bàn rất thô sơ được đặt trên nền đất nện cứng thô ráp. Trong nhà chẳng có gì đáng vào xu nên cũng chẳng cần cửa, có chăng là một tấm phen tre để chắn gió che mưa. (Xem hình H 11 và H 12)

Đi quanh làng, chúng tôi được gặp và chuyện trò với những cụ già đi chân đất, vai lưng còng nhưng cũng phải đi mót lúa mò khoai. Nhìn các cụ già đơn chiếc, ai trong chúng tôi cũng mủi lòng. Cũng là người sao có người không thể ngẩng đầu lên? Thăm hỏi các cháu nhỏ mới biết chúng đều thất học, cháu khá nhất cũng chỉ mới biết được mặt chữ mà thôi. (Xem hình H 13 và H 14)

Ngoài những rẻo đất bạc thang càng ngày càng cằn cỗi, mùa mưa trồng lúa ruộng, mùa hè trồng lúa rẫy... nhưng quanh năm suốt tháng cứ mất mùa hoài... có mùa chỉ đủ nuôi chim. Cho nên trăm sự của dân làng đều trông nhờ vào thời tiết



H.13 'Con ra đời có mẹ cha...'



H.14 Ai cũng có gia đình... Ai cũng có con cháu... mà sao con mắt nó cứ cay cay...

của trời đất, cây chuối sau nhà và đàn gà vịt thả rong.
(Xem hình H 15, và H 16)

Cuối cùng, cha sở dẫn chúng tôi qua một đám đất trống nhỏ chỉ cho chúng tôi một công trình đang xây dựng dở dang... Theo như ngài nói: “Mọi dân làng lương hay giáo đều mong muốn có ngôi nhà nguyện nhỏ này. Chỗ này quá xa nhà thờ chính, nên họ cần được có chỗ để cầu nguyện, hội họp việc làng, tiễn biệt người thân... và nhất là có chỗ trú mưa trú bão khi đến mùa lũ lụt. Nhưng khổ thay cơm còn bữa đói bữa no làm sao có tiền mà xây dựng, nên công việc cứ dở dang. Để hoàn thành ngôi nhà nguyện này, ước tính cũng cần khoảng \$15,000USD. Đó chỉ là giấc mơ cho người dân ở đây. Chắc chỉ trông nhờ vào Quý Ân Nhân thương giúp chia sẻ mà thôi.” (Xem hình H 17, và H 18)

Vậy tôi kính xin Quý Ân Nhân nhân dịp xuân về, trong niềm vui chung của dân tộc cũng chia sẻ phần nào cơm áo cho những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Những công việc từ thiện bác ái Quý Ân Nhân làm cho những người bé mọn sẽ được các cụ già, các trẻ em và những người thụ ơn dâng lên cho Chúa qua kính nguyện hằng ngày để xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho Quý Vị và gia đình Quý Vị.

Một lần nữa, Hội Tình Thương Việt Nam xin thay mặt những người thụ ơn xin chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân đã hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất để xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của những anh chị em của chúng ta. Xin Thiên Chúa, là Chúa của Mùa Xuân ban cho Quý Ân Nhân một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe và dư đầy phúc lộc để Quý Vị càng gia tăng thêm lòng làm việc thiện nhiều hơn nữa.

Lm. Nguyễn Văn Long, SVD
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam



H.15 Phụ sách vở cho trẻ em là bụi chuối sau nhà.



H.16 Phụ quần áo cho con là trông nhờ bầy ngan.



H.17 & H.18 Chúng con cần một chỗ 'All-in-One': cầu nguyện, hội họp, cưới xin, vĩnh biệt và tránh thiên tai bão lụt.