



Số 157  
Năm thứ 23

# TÌNH THƯƠNG

Tình Thương là một Chương Trình Từ Thiện giúp đỡ người Việt Nam tàn tật, mồ côi, và đói khốn, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

*Kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục bao trợ  
các Chương Trình Tình Thương.*

HỘI TÌNH THƯƠNG  
VIỆT NAM  
PO Box 70060  
Riverside, CA 92513-0060  
Phone: 1-951-352-2919  
thuong@tinhthuong.net  
www.tinhthuong.net



Riverside, ngày 01 tháng 01 năm 2012

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trước thềm năm mới, Hội Tình Thương Việt Nam, xin kính chúc Quý Ân Nhân cùng Gia Quyến, một năm mới bình an, hạnh phúc, và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Hội cung nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Ân Nhân đã nhiệt tình ủng hộ Hội trong suốt những năm qua. Trong những năm qua, tuy có nhiều biến động về kinh tế, nhưng Quý Vị đã không quản ngại hy sinh để chia sẻ những gì Quý Vị đã nhận được từ ơn trên, đến với những đồng bào kém may mắn hơn đang còn sống trong sự thiếu thốn tại quê nhà. Nguyên xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng phúc xuống trên Quý Vị và chúc lành cho những công việc từ thiện Quý Vị đang thực hiện.

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trong thời gian gần đây, từ ngày mồng 4 đến ngày 20 tháng 10 năm 2011 vừa qua, tôi được phép của Cha Bề Trên Tỉnh Dòng Ngôi Lời, Rev. Briccio Tamoro thuộc Tỉnh Dòng Miền Tây Hoa Kỳ để về thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến đi lần này là để liên hệ với Tỉnh Dòng Ngôi Lời ở Việt Nam làm thế nào Hội Tình Thương Việt Nam có thể cùng cộng tác với nhà dòng để công việc giúp đỡ người nghèo có hiệu quả hơn. Sau khi gặp gỡ và trao đổi với Cha Bề Trên cùng Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng ở Việt Nam, tôi nhận được nhiều khích lệ cũng như sự cam kết từ phía Việt Nam là cố gắng chuyển những món quà tình thương của Quý Ân Nhân đến tận tay của những người cần được giúp đỡ không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo.



Quý Cha Ngôi Lời trong Ban Tình Thương



Cha Bề Trên Giám Tỉnh Ngôi Lời ở Việt Nam

Cũng nhân dịp này, tôi cũng có dịp đi từ nam chí bắc, được nhìn thấy và xem tận mắt những thành quả và nhu cầu thiết thực của những trung tâm tình thương đang cần sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân. Quả thật nhu cầu thì rất nhiều, không thể nào đáp ứng hết được, nhất là những vùng sâu vùng xa, những người anh chị em dân tộc đang sống tận sâu trong rừng gió rét quanh năm, họ thiếu thốn từ miếng ăn khoai sắn qua ngày, đến áo mặc vá dùm vá đụp chỉ mong đủ che thân mà cũng không được. Có nhiều hoàn cảnh tôi chứng kiến tận mắt, không thể nào không xót xa: cũng một kiếp người, sao có những người lại sống khổ đến thế. Chẳng hạn có những em bị bại liệt ở cơ sở Mái Âm Tình Thương Lagi – Bình Thuận, do các Soeur Dòng Mến Thánh Giá phụ trách, người chặng ra người trông thiệt là đau lòng.



Cha Hội Trưởng cùng các em bại liệt



Bé gái 29 tuổi bị bại liệt



Gia Đình bé trai 10 tuổi bị liệt não.

Tôi cũng có dịp đi thăm những mái nhà tình thương mà Hội đã tặng cho những người già nghèo neo đơn ngày nào. Thiệt là tội, năm tháng cũng đã làm cho những ngôi nhà đó dần dần xuống cấp, bởi nền kinh tế nơi họ sống không có một nguồn lợi nào hay sự giúp đỡ của một ai khác.

Tôi cũng có dịp lên thăm người dân tộc K'Tu miền núi thôn Bho Hoong, xã Sông Kon, huyện Hiên tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là nơi tôi hồi còn ở Việt Nam không bao giờ dám đến. Nghe đến huyện Hiên và huyện Giồng là tôi đã nổi da gà rồi, muỗi và vắt rừng nhiều vô kể, chỉ đi đường rừng chứ làm gì có đường cho xe chạy. Ngày nay tuy gọi là có đường xe lên đến huyện, nhưng tôi ngồi xe máy thồ chỉ có hai tiếng đồng hồ mà 3 ngày sau mình mẩy tôi vẫn còn ê ẩm. Đời sống đồng bào ở đây tuy không còn ăn lông ở lỗ nữa, nhưng vẫn còn lấm cơ cực. Trẻ em mỗi buổi đi học, nửa buổi lại



Vẫn biết quà không soa dịu được hết nỗi đau, nhưng người thụ ơn cảm tạ tấm lòng của Quý Vị.



Nhà Tình Thương



Bà Cụ thích ở vô nhà thương, vì ở nhà mưa dột.

chuôn về vào rừng chặt giang nứa đem về bán đổi lấy gạo. Người lớn, tờ mờ sáng phải vào nương rẫy đào củ đưa về để còn kịp đem ra chợ đổi chút mắm hay cá vụn về thêm dinh dưỡng cho con. Nhiều đứa trẻ phải bỏ học vì không có phương tiện và sách vở đến trường. Tôi dừng lại để bắt chuyện với một vài em K'Tu, hiểu được phần nào hoàn cảnh khó khăn của các em, mà đôi lần, sao mắt mình vẫn thấy cay cay.



Các em học sinh K'Tu  
lên rừng chặt nứa về  
để cải thiện đời sống...



Các cụ già K'Tu từ rẫy  
trở về nhà.



Các em học sinh đi bộ  
5km để đến trường.



Nhà Gươm của  
Người K'Tu

Rời miền núi xuống dưới đồng bằng, tôi cũng thấy những cảnh “kẻ ăn không hết, người làm không ra.” Các em học sinh, sinh viên ở miền quê ra tỉnh thành để cố gắng theo học một ngành nào đó hầu sau này có thể trở về làng quê giúp đỡ những người khác thoát cái nghèo, nhưng giờ đây các em cũng chỉ có bữa đói bữa no. Thương ghê nhưng không biết làm sao. Cũng có những bệnh nhân từ miền núi xuống thành phố để chữa bệnh, tiền mang theo chỉ vài ba ngày là hết sạch, nhiều người bệnh trở nên trầm trọng vì đói hơn là vì căn bệnh, nằm viện mà cháo cũng không có mà ăn. May thay có các Soeur Dòng Thánh Phaolo đã mở những bát cháo tình thương biếu không cho những người bệnh nghèo, rồi mở những quán cơm từ thiện, vừa ngon lại vừa túi tiền các em. Chứ quá đói làm sao mà học. Còn những người nấu và phục vụ, họ toàn là những anh chị em giáo dân thiện nguyện, không nhận một đồng công, nhưng sức người có hạn, lại phải làm việc trong căn phòng nhỏ mượn tạm của giáo xứ, mùa đông thì còn chịu được chứ mùa nóng thì mồ hôi vãi ra như tắm.



“Một miếng khi đói...”



Bữa cơm tình nghĩa

Vậy tôi kính xin Quý Ân Nhân nhân dịp xuân về, trong niềm vui chung của dân tộc cũng chia sớt phần nào cơm áo cho những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Những công việc từ thiện bác ái Quý Ân Nhân làm cho những người bé mọn sẽ được các em và những người thụ ơn dâng lên cho Chúa qua kinh nguyện hằng ngày để xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành cho Quý Vị và gia đình Quý Vị.

Một lần nữa, Hội Tình Thương Việt Nam xin thay mặt những người thụ ơn xin chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân đã hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất để xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của những anh chị em của chúng ta. Xin Thiên Chúa, là Chúa của Mùa Xuân ban cho Quý Ân Nhân một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe và dư đầy phúc lộc để Quý Vị càng gia tăng thêm lòng làm việc thiện nhiều hơn nữa. Amen.

Lm. Nguyễn Văn Long, SVD  
Hội Trưởng Hội Tình Thương Việt Nam

Con cũng không quên giới thiệu đến Quý Ân Nhân lời kêu gọi giúp đỡ của Cha Nguyễn Quốc thuộc Giáo Phận Kontum – Việt Nam.

### XIN QUÝ HỘI VÀ QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO SẮC TỘC!

Rờ Koi, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Kính gửi Quý Vị hảo tâm gần xa

Tôi, linh mục Tadêô Nguyễn Quốc, được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum, bổ nhiệm làm chánh xứ Rờ Koi, xã Rờ Koi - Sa Thầy - Kontum.

Dây là một giáo xứ miền núi phía Tây Kontum, giáp biên giới Campuchia. Ở đây bà con giáo dân là dân tộc Hà Lăng. Tôi là linh mục quản xứ tiên khởi, mặc dầu một số bà con đã theo đạo từ lâu, nhưng thỉnh thoảng mới có linh mục về dâng lễ, một năm vài lần. Đây là vùng truyền giáo đặc biệt cho bà con dân tộc, giáo xứ gồm năm làng, số giáo dân hiện giờ gần hai ngàn trên tổng số năm ngàn dân, sống rái rác khắp hang cùng ngõ hẻm trong miền rừng núi huyện Sa Thầy. Nói là một xứ nhưng chỉ mới Giáo Hội công nhận, còn xã hội chưa chấp nhận, địa bàn hoạt động gấp năm bảy lần các xứ miền xuôi. Cuộc sống của giáo dân về vật chất cũng như tinh thần còn rất lạc hậu, dưới mức nghèo khổ, chỉ dựa vào nương rẫy, phải phụ thuộc thiên nhiên. Nhất là trong những năm gần đây nhà nước lấy đất trồng rừng, nên làm cho bà con quanh năm không những thiếu cái học, cái hành, thiếu các nhu cầu khác đã dành, mà còn cả cái ăn, cái mặc nữa. Đầu năm học này (2011), tôi mới gửi được 10 em đầu tiên đi học cấp 3 ở tỉnh Gia Lai. Tôi ở đây vừa là một linh mục, vừa là một "bác sĩ"



Khoảng 6 giờ tối hằng đêm, các em quy tụ trước tượng đài Đức Mẹ để cầu nguyện cho Quý Ân Nhân.

bất dắc dĩ, vì không có nhà thương, xa bệnh viện và vì không có tiền nên mỗi khi bà con đau ốm đều tới tôi xin thuốc, nhưng tôi cũng chỉ có vài ba thứ thuốc cảm và đau bụng. Bên cạnh đó, mặc dầu chiến tranh kết thúc từ lâu nhưng hậu quả vẫn còn kéo dài cho con cháu ngày nay, đó là ánh hưởng chất độc Da Cam, vì ở gần dãy đồi Sạc Ly mà bà con lại dùng nước suối ăn uống, không có điều kiện đào giếng. Đặc biệt, giáo xứ chưa có cái nơi để tụ tập bà con giáo dân mà cầu kinh dâng lễ và học giáo lý.

Tôi về xứ này từ đầu năm 2011, lúc mới về phải ở tạm với dân và dâng lễ trong nhà dân, nay cũng chỉ mới mua được một vùng đất làm được một cái lán nhỏ chui ra chui vào mà dâng lễ, còn bà con giáo dân thì phải đứng giữa trời, lúc mưa cũng như khi nắng. Các làng khác đều dâng lễ trong nhà dân, chưa có điều kiện để tậu đất.

Với tình cảnh bi đát và thương tâm như vậy, tôi cậy nhờ vào lòng hảo tâm và tình thương của Quý Vị hảo tâm, ân nhân gần xa, mở rộng tay nâng đỡ những anh chị em đồng bào dân tộc Hà Lăng đang khổ khốn lâm than thiêng thống cá hồi cá xác này, ít ra có nơi mà cầu kinh, dâng lễ, học hành giáo lý cũng như nâng cao đời sống, mới hy vọng một sự hồi sinh về các mặt, để có thể tiến gần hơn với xã hội văn minh, sau thời gian dài sóng gió bão bùng của lục hậu.

Tôi hy vọng vào lòng hảo tâm và tinh thần truyền giáo của Quý Vị và cầu chúc Quý Vị luôn bình an trong Đức Kitô - Xin nhận nơi tôi cùng đồng bào Hà Lăng lòng biết ơn chân thành nhất!

Linh mục Tadêô Nguyễn Quốc  
Giáo Phận Kontum, Giáo Xứ Rờ Koi  
Xã Rờ Koi – Sa Thầy – Kontum – Việt Nam.